

Η Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκε την εκδημία του Ομότιμου Καθηγητή της Καινής Διαθήκης **Ιωάννη Καραβιδόπουλου**.

Ο αγαπητός δάσκαλος υπήρξε ένας από διαπρεπέστερους καθηγητές της Σχολής μας. Σπούδασε θεολογία και φιλοσοφία στην Θεσσαλονίκη, στο Στρασβούργο και στο Göttingen της Γερμανίας, «παρά τους πόδας» μεγάλων καινοδιαθηκολόγων της εποχής. Πολύγλωσσος όπως ήταν χρησιμοποιούσε με ευκολία εκτός από την ελληνόγλωσση βιβλιογραφία και την ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Εξοπλισμένος άρτια επιστημονικά δίδαξε από το 1969-2004 στη Σχολή μας τα μαθήματα της Εισαγωγής της Καινής Διαθήκης, της Ερμηνείας των παύλειων επιστολών και των Συνοπτικών Ευαγγελίων.

Ο Ιωάννης Καραβιδόπουλος ήταν ευπροσήγορος με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της Σχολής και πάντα πρόθυμος να λύσει οποιαδήποτε απορία τους. Συνέγραψε πλήθος έργων, που άπτονται του γνωστικού του πεδίου, πολλά από τα οποία μεταφράστηκαν σε διάφορες γλώσσες. Κατά την πανεπιστημιακή του πορεία υποστήριξε πλήθος μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών. Ως προς τον διοικητικό τομέα διετέλεσε Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής.

Ο Ιωάννης Καραβιδόπουλος, αγάπησε υπέρμετρα την έρευνα της χειρόγραφης παράδοσης των κειμένων της Καινής Διαθήκης. Με δική του πρωτοβουλία συμπεριλήφθηκαν στην κριτική έκδοση της Καινής Διαθήκης τα Εκλογάδια και αναδείχθηκε έτσι η αξία του παραγκωνισμένου μέχρι τότε εκκλησιαστικού κειμένου. Συνεισέφερε ακόμη με άλλους εκλεκτούς καινοδιαθηκολόγους στην απόδοση στη Νεοελληνική γλώσσα του κειμένου της Καινής Διαθήκης και το παρέδωσε προς χρήση σε όλες τις χριστιανικές Ομολογίες. Στη μελέτη της Καινής Διαθήκης χρησιμοποίησε τις πιο σύγχρονες ερμηνευτικές μεθόδους της εποχής του σεβόμενος ταυτόχρονα την πατερική ερμηνευτική παράδοση.

Ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, οι Πρόεδροι των Τμημάτων Θεολογίας και Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού και όλο το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό εκφράζουμε προς τους οικείους του εκλιπόντος καθηγητού του Τμήματος Θεολογίας τα θερμά μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε ο αναστάς Χριστός, ο Θεός της αγάπης και του ελέους, να τον κατατάξει εν σκηναίς δικαίων και εν χώρα ζώντων.

Ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ
Καθηγητής Χρυσόστομος Α. Σταμούλης
Άρχων Διδάσκαλος του Οικουμενικού Θρόνου